

עודכן ב- 07:03 03/08/2011

זוהר שביט | בהזדמנות ביש"ע

מאת זוהר שביט

מי אמר שראש הממשלה, בנימין נתניהו, החליט לבטל את מדינת הרווחה? לא ולא! הרי לא ייתכן שנתניהו שכח את משנת זאב ז'בוטינסקי ואת חמשת הממים שלו, כלומר, את חובת המדינה להבטיח לאזרחיה מזון, מלבוש, מרפא, מעון ומורה. לא, נתניהו מכיר היטב את חמשת הממים והוא מיישם אותם בהתמדה ובהתלהבות, אבל עושה זאת לא בתחומי מדינת ישראל, אלא בשטחים. שם קיים דיור בר-השגה.

שיטוט באינטרנט מגלה עד כמה גדול הפיתוי לרכוש דירה בשטחים. לפי האתר "מחקרי נדל"ן", לדוגמה, ברחוב האשל באלון שבות אפשר לקנות ב-300 אלף שקל דירה בת 3.5 חדרים, שנבנתה ב-1972, ובאלקנה אפשר לקנות ב-480 אלף שקל דירה צמודת קרקע בת ארבעה חדרים. ב"אתר יד2" מוצעת למכירה דירת קוטג' צמודת קרקע בת 3 חדרים באיתמר, ב-395 אלף שקל. אם נוסיף לכך את העובדה שכל ההתנחלויות כמעט נחשבות לאזור עדיפות לאומית, ורוכשי דירות בהן זכאים לקבל הלוואה מסובסדת של 97,200 שקל, נבין את המשמעות של דיור בר-השגה.

חלק ניכר מן המערכת המסועפת של סבסוד הרווחה בשטחים מוסווה היטב בתוך ספרי התקציב. לא רק המחיר המוזל של הקרקע לבנייה, אלא גם הסבסוד העקיף לחינוך, לתחבורה ועוד. לדוגמה, לא זו בלבד שהמכללה האקדמית יהודה ושומרון - ולא מכללת ספיר שליד שדרות - היא הזוכה להקצאה הגבוהה ביותר של הות"ת, אלא שהנסיעה מירושלים לשדרות יקרה פי כמה מנסיעה לאותו מרחק (כשמונים קילומטרים) מירושלים לאלון מורה - 36 שקל לעומת 16.3 שקל.

במלים אחרות, רווחת החברה במדינת ישראל ומימוש האידיאל של חמשת הממים שועבדו - ולא רק תחת ממשלות הליכוד - לעידוד מפעל ההתנחלות ולסיוע למתנחלים. לא מפתיע לכן שעיתונאי הימין נזעקו נוכח גל המחאה, או המרי האזרחי, והתחילו לחפש אחר "שמאלנים", או סתם אזרחים "מפונקים", בתוך כל אוהל, בתור של הטסים לחו"ל, ואפילו בעגלות התינוקות. מדובר בזעקה של קוזקים החוששים שמא יתברר שהממים שבהם זכו נגזלו מיתר אזרחי המדינה.

הכותבת היא פרופסור למחקר התרבות באוניברסיטת תל אביב

כל הזכויות שמורות, "הארץ" ©

סגור חלון